



Thermaalbaden in Hongarije

Thermaalbad Igal

Thermaalzwembad Kiskörös

Over de beroemde kuur- en thermaal-baden in Budapest schreven we al uitgebreid in Most Magyarul! 71. Ook buiten de hoofdstad zijn tientallen grote en kleine thermaalbaden en zwembaden te vinden. Als buitenlandse gast weet je soms niet waar je allemaal terecht kunt en wat je dan ter plaatse kunt verwachten. Een handig hulpmiddel is de interactieve kaart die te vinden is op onze site <http://thermaalbadenhongarije.nl>. Wim Kersbergen zocht een aantal baden op.

Meer dan vijftigbadenkaart

De kaart die je te zien krijgt is bekend van Google-maps. Het rode aanwijspuntje dat normaal gesproken de plaats van je bestemming aangeeft, heeft hier een blauw broertje gekregen waarbij elk blauw puntje staat voor een bad. Hongarije staat vol met die blauwe puntjes dus er is keuze genoeg.

Als je op een puntje klikt verschijnt in een nieuw venster informatie over het bad. Er zijn ook Hongaarse, Engelse en Duitse versies van deze kaart te vinden. De link vindt u ook op www.mostmagyarul.nl.

De kaart ziet er het zelfde uit maar geeft soms iets andere baden aan. Beide systemen zijn dus niet helemaal volledig. Het handige van de Hongaarse versie vind ik dat het webadres van het betreffende bad meteen in de adrespagina genoemd wordt zodat je direct door kunt klikken naar meer informatie en foto's. Een beetje kennis van de Hongaarse taal is soms wel handig hoewel de meeste sites ook in het Engels of Duits beschikbaar zijn.

Met deze kaart als uitgangspunt, en altijd beschikbaar in de smartphone, ben je dus behoorlijk goed voorbereid. Soms wil je echter wel eens van iemand zelf horen hoe de kwaliteit van een bad is. Op een website laat iedereen altijd de mooiste foto's zien en vertelt men de mooiste verhalen, maar klopt het allemaal wel?

Ik bezocht een aantal baden en bijbehorende campings of hotels.



Mosonmagyaróvár

Na een dag flink doorrijden vanuit Nederland kwamen we aan in Thermal Hotel in Mosonmagyaróvár. Prima kamer, goed sanitair en uitstekend ontbijt. En gelegen naast het thermaal-bad Bio Flexum, lekker om een middagje bij te komen aan het begin van de vakantie. Het thermaal-bad hoort niet bij het hotel dus je moet apart entree betalen. In het complex zijn twee grote thermaal bassins, eentje buiten en eentje binnen, meerdere zwem- en speelbaden en een aantal sauna's. Verder zijn er mogelijkheden voor diverse schoonheids- en gezondheidsbehandelingen. In de grote tuin en rondom de baden staan overall ligstoelen. Het was die dag vrij druk (zondag) maar we vonden toch wel een plekje. Zoals wel vaker bij badcomplexen in Hongarije zie je een mix van bouwstijlen. Het oudste gebouw is zomaar 50 jaar of ouder, en in de jaren daarna zijn er verschillende kerens stukken aan- en bijgebouwd, daardoor maakt het complex een beetje een romme-

lige indruk. Het geheel ziet er wel redelijk verzorgd uit, je kunt er in ieder geval heerlijk ontspannen.

Kiskörös

Het volgende bad waar we terechtkwamen ligt in **Kiskörös**. Bij het bad hoort ook een camping die bij een aantal Nederlanders wel bekend is. We kwamen dan ook nogal wat landgenoten tegen. Het voordeel van een camping bij het bad is dat je op elk moment van de dag zomaar, voor even, een duik kunt nemen of in het thermaalbad kunt gaan zitten. De camping was niet vol en we vonden een mooie plek in de schaduw. De camping was naar Nederlandse maatstaven eenvoudig. Het ene sanitairgebouw was wel aan een opknappbeurt toe, maar het was in ieder geval wel goed schoon.

Ook hier weer een aantal verschillende baden. Een thermaalbad met een overkapping, een speelbad voor kinderen en een bad om lekker banen te zwemmen. In één van de gebouwen is nog een tweede zwembad dat ook als instructiebad gebruikt wordt voor de plaatselijke zwemmers, hier is ook de sauna waar je voor een klein bedrag gebruik van kunt maken. Alles is prima onderhouden en schoon en er is continu toezicht op de baden en de gasten. Elke avond laat men het thermaal-bad leeglopen en wordt het schoongemaakt, daarna loopt het gedurende de nacht weer langzaam vol zodat je 's morgens weer 'fris' water hebt. Kiskörös zelf is een klein

plaatsje waar niet heel veel te beleven is. Het is de geboorteplaats van dichter Sándor Petőfi en zijn geboortehuis is nu een museum. Daarmee heb je ook meteen de belangrijkste (enige) bezienswaardigheid gehad. Maar in de omgeving (Bács-Kiskun megye) zijn nog wel meer thermaalbaden te vinden.

Igal

Na een paar dagen drokken we weer door in westelijke richting en belandden in **Igal**, een kleine 35 kilometer onder het Balatonmeer. Hier is het thermaalbad de belangrijkste trekpleister van het dorp en het is zeer de moeite waard. De bijbehorende camping is ook hier eenvoudig maar schoon, het personeel is erg vriendelijk en behulpzaam. Toegang tot het badcomplex is inbegrepen in de campingprijs. Grappig detail is hier een buitenkeuken waar je als gast gebruik van kunt maken, handig ook dat je levensmiddelen in een koelkast kunt leggen. Hou je niet van kamperen dan kun je een van de kamers op de camping huren of overnachten in het naastgelegen hotel. Het badcomplex is ruim opgezet en recent geheel gerenoveerd. Het originele badhuis, met binnen en buiten thermaalbassins, is bewaard gebleven en daaromheen zijn diverse zwembaden aangelegd. Er zijn twee sauna's en er is een uitgebreid aanbod van massages en behandelingen. Het is duidelijk merkbaar dat dit bad van oudsher echt een kuurbad is waar mensen voor medische behandeling kwamen en nog komen. Maar als je alleen



wilt ontspannen kun je er ook prima terecht. Het complex oogt na de renovatie als nieuw en het wordt goed schoon gehouden. In de zomermaanden worden er diverse activiteiten voor de gasten georganiseerd. Denk daarbij aan demonstraties synchroon zwemmen, aqua-joggen, midnight-zwemmen en optredens van diverse artiesten. Leuk als je het mee wilt maken maar er is ruimte genoeg om rust te vinden als je dat liever wilt. Het dorp Igal zelf is erg klein maar dichtbij ligt de stad Kaposvár waar diverse bezienswaardigheden en culturele instellingen zijn.

Csokonyavisonta

Zo'n 50 kilometer ten zuidwesten van **Kaposvár** verbleven we nog een paar dagen in **Csokonyavisonta** (plm. 15 km boven Barcs) Hier vonden we een klein badcomplex waar we weer op de bijbehorende camping stonden. Ook dit is een eenvoudige, maar gezellige camping. In de gemeenschappelijke keuken (superhandig als je met een klein tentje op vakantie bent!) ontmoet je nog

Tekst en fotografie: Wim Kersbergen



Hagymátikum, Makó

eens andere gasten en soms loop je zomaar tegen vers gebakken lángos aan. Naast de camping zijn diverse vakantiewoningen te huur en ook is er een hotel. Het complex ligt vrij ver buiten het dorp maar er is wel een kleine supermarkt en er zijn twee restaurantjes. Het originele badhuis stamt uit de jaren zestig, daarin bevindt zich een groot thermaalbassin. Buiten is nog een

Imre Makovecz. Je vind hier, zowel binnen als buiten, een ruime keuze aan zwembaden, speelbaden, en natuurlijk thermaalbaden. Er is een apart saunagedeelte met diverse sauna's. Daarnaast zijn er allerlei behandelingen mogelijk. Het gebouw zelf is met zijn ui-vorm een bezienswaardigheid. Makó stond vroeger bekend om de uien die er verbouwd werden. Het is overigens niet het enige gebouw van Makovecz in Makó, er staat hier ook een prachtig theater van zijn hand. Voor onderdak kun je in een aantal hotels in Makó terecht of op de zeer vriendelijke camping aan de oever van de rivier de Maros. Hier treffen we de meest uitgebreide gemeenschappelijke keukens aan en diverse terrasjes waar je je zelfgekookte maaltijd kunt opeten. Heb je geen zin om je tent op te zetten dan zijn er hier ook eenvoudige kamers te huur. Een goede plek om een paar dagen door te brengen, Makó is een leuk stadje en Szeged ligt op maar een half uurtje rijden.



Camping Kiskőrös

tweede bad met een recentere overkapping. In een aanbouw aan het hoofdgebouw bevinden zich de behandelkamers en de sauna, in de tuin zijn in de loop der jaren diverse zwem- en speelbaden aangelegd. Niet alles is in even goede staat maar er wordt wel goed schoongehouden.

Makó

Voor veel thermaalbaden in Hongarije geldt dat je de mate van luxe die je in Nederlandse wellness-centra gewend bent een beetje moet vergeten. Daarop zijn natuurlijk de nodige uitzonderingen zoals het **Hagymatikumbad** in **Makó**. Een aantal jaar geleden compleet nieuw gebouwd op de plek waar al een thermaalbad was, en geopend in 2008. Het complex is gebouwd naar een ontwerp van de bekende architect



Thermaalbad Kiskőrös

De vakantie is voor velen in volle gang of staat voor de deur, of misschien bent u juist plannen aan het maken voor uw reis naar Hongarije. In nog veel meer plaatsen bevinden zich thermaalbaden en zwemparadijzen, maar de hier genoemde baden zijn in ieder geval de moeite van een bezoekje waard. ■

Prettige vakantie. Kellemes nyaralást!

Red. Op onze nieuwe site thermaalbaden-hongarije.nl vindt u diverse artikelen van medewerkers van **Most Magyarul! Hongarije Magazine** over thermaalbaden, zwembaden, badhuizen in Budapest en aanverwante onderwerpen. Sommige artikelen zijn eerder verschenen in **Most Magyarul!**, andere zijn alleen gepubliceerd op deze site. De genoemde thermaalbadenoverzichtskaart in andere talen vindt u via de link op www.mostmagyarul.nl. ■



Hagymátikum, Makó

Zomerfestivals

Nyári események